

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Ivan Arthur Conrad Phillips werd geboren in 1916 in Winnipeg, Canada. Hij was de zoon van Walter Joseph en Gladys Phillips. Hij had vier zussen en een broer. Zijn vader was een bekend artiest in Winnipeg.

Ivan ging naar de Grosvenor en Gordon Bell School in Winnipeg. Hij was lid van de All Saints' Church en was actief in het koor en de Young Peoples work. Daarnaast was hij scout bij de 14th Winnipeg Group.

Hij trouwde in september 1940 met Beatrice Anne Macdonald Phillips uit Moose Taw, Saskatchewan, Canada. Ze kregen een zoon David.

Phillips nam dienst bij de Queen's Own Cameron Highlanders in mei 1940. Hij werd instructeur en werd gepromoveerd tot captain in 1942. In maart 1944 ging hij naar Frankrijk en begin 1945 sloot hij zich aan bij het Essex Scottish regiment. Hiermee ging hij naar Duitsland.

Eind februari en begin maart 1945 kwam het Essex Scottish Regiment terecht in hevige gevechten om het Hochwald Forest tijdens Operation Blockbuster. De volgende operatie was de inname van Xanten op 8 maart. 119 manschappen sneuvelden hierbij, onder wie waarschijnlijk Ivan Phillips, die op 8 maart 1945 in Duitsland omkwam. Hij werd 28 jaar.



Captain Phillips werd begraven op Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart

1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.



Hij ontving de France and Germany Star, Defence Medal en de Canadian Volunteer Service Medal.

Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Ivan Arthur Conrad Phillips \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Groesbeek - Canadian War Cemetery - Ivan-Arthur-Conrad-Phill \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Ivan Arthur Conrad Phillips - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[Foto's van Captain Ivan Arthur Phillips - Find a Grave-gedenkplek](#)

[A Concise History - Essex and Kent Scottish](#)



LIEUT. IVAN A. C. PHILLIPS

Son of Artist Killed in Action

Word has been received in Winnipeg that Lieut. Ivan C. Phillips, son of W. J. Phillips, prominent Canadian artist, was killed in action in Germany, March 8.

Lt. Phillips enlisted as a private with the Queen's Own Cameron Highlanders in May, 1940. He spent the next four years instructing at Fort Osborne and Camp Shilo, and was promoted to captain in 1942. He reverted to the lower rank in France, after going overseas in March, 1944.

Early in 1945 he joined the Essex Scottish regiment, of Windsor, with which unit he proceeded to Germany.

Born in Winnipeg and educated at Grosvenor and Gordon Bell schools, Lieut. Phillips was a member of All Saints' church, being especially active in the choir, the Young People's work and Boy Scouts. In the latter he had attained the rank of King's Scout.

In September, 1940, he married Nancy Taylor, of Moose Jaw, who, with their son, David, survives.

M.P.M. 207
50M-6-44 (1074)
H.C. - 11728-188

**CANADIAN NATIONAL
TELEGRAPHS**

FILE H.Q. 602-16-478

CASUALTY (REPORT DELIVERY) OTTAWA 13 MARCH 1945

TO:- MRS BEATRICE ANNE MACDONALD PHILLIPS
175 ATHABASCA ST W
MOOSE JAW SASK

64395 REGRET DEEPLY LIEUTENANT IVAN ARTHUR CONRAD PHILLIPS
HAS BEEN OFFICIALLY REPORTED KILLED IN ACTION EIGHTH MARCH 1945
STOP YOU SHOULD RECEIVE FURTHER DETAILS BY MAIL DIRECT FROM THE
UNIT IN THE THEATRE OF WAR STOP TO PREVENT POSSIBLE AID TO OUR
ENEMIES DO NOT DIVULGE DATE OF CASUALTY OR NAME OF UNIT

PREPAID *lak.* DIRECTOR OF RECORDS

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.