

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Ernest Leslie Cane werd geboren in het eerste kwartaal van 1920. Hij was de tweede zoon van Albert George en Ethel Cane. Ze woonden op Cemetery Hill, Odiham.

Ernest was scout bij de 4th Odiham Group in Odiham, UK.

Na zijn opleiding werkte hij voor de heren A.J. Parsons, slagers, in Odiham. Cane ging in 1941 in dienst bij het leger. In 1942 trouwde hij met Edith Mary Muzzell uit Wymering, Hampshire. Ze kregen een dochter.

Cane diende als soldaat (private) in de Tweede Wereldoorlog bij Hampshire Regiment. In het najaar van 1944 werd in de omgeving van Randwijk/Heteren zwaar gevochten aan de zuidelijke oever van de Rijn. Bij deze gevechten kwam de 24-jarige Cane sneuvelde op 27 september 1944 in een boomgaard in Randwijk. Hij werd aanvankelijk als vermist opgegeven en herdacht op het Monument van Groesbeek. Later werd ontdekt dat hij een veldbegrafnis had gekregen in de boomgaard van mevrouw H. Doeze-Jager in Randwijk.

Hij kon worden geïdentificeerd en werd herbegraven op Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. De oorlogsbegraafplaats werd na de oorlog vlakbij een eerste tijdelijke begraafplaats aangelegd. Op de oorlogsbegraafplaats van Jonkerbos zijn 1.629 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 99 niet geïdentificeerd, en 13 oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



#### Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[Odiham WW2 \(wakefieldfhs.org.uk\)](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - E L Cane](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.