

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Douglas Clarke is geboren in januari 1922 in Barton, City of Preston, Lancashire, UK. Hij was de zoon van John en Emma Clarke, uit Eccles, Lancashire. Hij trouwde in Eccles met Norah Clarke en ze kregen een dochter Carol.

Douglas was scout.

Corporal Clarke diende in de Tweede Wereldoorlog bij het Manchester Regiment, 1st Bataljon, onderdeel van de 53e Welsh Divisie. Ze landden op 27 juni 1944 in Frankrijk en namen deel aan de gevechten tijdens de Slag om Normandië. Ze trokken door Noord Frankrijk en bereikten begin september Antwerpen in België. In oktober bereikten de Britse en Canadese legers Nederland waar het 1^e en 7^e Bataljon van de Manchesters in zware gevechten terecht kwamen. De 53e Welsh Divisie kreeg de opdracht om Den Bosch te bevrijden. De missie kreeg de codenaam: Operatie Alan. Op zondag 22 oktober 1944 begonnen de Britse soldaten aan de bevrijding. Eerst verdreven ze met veel geweld de Duitse troepen uit de dorpen die ten oosten van de stad lagen, zoals Vinkel, Nuland en Rosmalen. Douglas sneuvelde op 22 oktober 1944. Hij werd 22 jaar.

Douglas werd begraven op het oorlogskerkhof in Uden. In 1943 verwierf de gemeente de Rooms Katholieke Begraafplaats in Uden als locatie voor het begraven van geallieerde slachtoffers. Voor die tijd



werden de militairen in de tuin van de pastoor begraven. Na de oorlog werden meer dan 100 graven uit de tuin van de pastoor, en ook een aantal geïsoleerde graven uit verschillende delen van de gemeente, naar deze begraafplaats verplaatst. Op de Oorlogsbegraafplaats van Uden zijn nu 701 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan twee niet geïdentificeerd) en twee Poolse oorlogsgraven.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Clarke, Douglas \(Cpl.\) | Erfgoed 's-Hertogenbosch \(erfgoedshertogenbosch.nl\)](#)

[Corporal Douglas D Clarke \(onbekend-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Manchester Regiment - Wikipedia](#)

[De bevrijding van 's-Hertogenbosch | Erfgoed 's-Hertogenbosch](#)

[Douglas Clarke Obituary \(2009\) - Legacy Remembers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.