

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Arthur Maybury werd geboren op 14 maart 1914 in Jhansi, India. Hij was de zoon van Arthur en Edith Maybury uit Wanstead, London.

Arthur was scout bij de 6th Epping Forest (1st Wanstead) Group, Wanstead, UK.

Hij meldde zich op 20 juni 1940 bij The Royal Berkshire Regiment en gaf zijn burgerberoep als journalist op. Op 6 augustus 1940, na zijn opleiding aan het Infantry Training Center, werd hij benoemd tot korporaal. Nadat hij de beslissing had genomen om zich vrijwillig aan te melden voor Airborne Forces, werd hij op 8 november 1941 bij het 2nd Parachute Battalion in Hardwick Hall Camp nabij Chesterfield geplaatst. Op 18 mei 1944 werd korporaal Maybury overgeplaatst naar het Inlichtingenkorps en werd hij geplaatst bij de 89th (Parachute) Field Security Section, verbonden aan de 1st Airborne Division.

Maybury viel Arnhem binnen met de 1 Para Brigade Sub-Section, onder bevel van de Field Security Officer, kapitein John Killick, die op 17 september de stad binnenkwam met Lt Col Frost's 2 Bn Parachute Regiment. Bij het naderen van de brug rende Maybury over een plein toen hij dodelijk gewond raakte aan zijn maag en werd gescheiden van de rest van de onderafdeling. Hij werd met andere gewonde mannen naar de nabijgelegen Huishoudschool, een kleine privéschool, gebracht en behandeld door een Nederlandse burgerarts, dr. Jan Zwolle, maar stierf die nacht aan zijn verwondingen. Hij werd 30 jaar.

Voordat Maybury stierf had dr. Zwolle hem doorzocht en een 'zwarte lijst' gevonden van leden van de Nederlandse nazi-partij die in de omgeving van Arnhem woonden; dergelijke lijsten werden aan de FS-secties verstrekt om hen in staat te stellen bekende of vermeende vijandelijke sympathisanten op te sporen voor arrestatie en ondervraging. Dr. Zwolle werd later gearresteerd door een Duitse patrouille en de lijst werd ontdekt; hij werd samen met vier andere Nederlandse burgers standrechtelijk geëxecuteerd. Maybury werd aanvankelijk begraven in de achtertuin van de Huishoudschool, maar werd uiteindelijk opnieuw begraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Op de Oorlogsbegraafplaats zijn de graven van de meeste van de doden tijdens de landingen in september, en veel van de doden bij latere gevechten in het gebied. Er zijn nu 1.684



militairen uit het Gemeenebest uit de Tweede Wereldoorlog begraven of herdacht op de begraafplaats. 243 van de graven zijn niet geïdentificeerd en twee slachtoffers worden herdacht met speciale gedenktekens. Er zijn ook 79 Poolse, drie Nederlandse en vier niet-oorlogsgraven (waaronder drie voormalige medewerkers van de Commissie) op de begraafplaats.

De toegangspoorten tot Epping Forest South District Scout Headquarters werden in het begin van de jaren zestig in gebruik genomen om de



Scouts van de 6th Epping Forest South (1st Wanstead) Scout Group te herdenken die hun leven lieten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De poorten, die zijn versierd met de Franse lelie, gaan vergezeld van een paar koperen plaquettes met een toewijding aan degenen die om het leven zijn gekomen.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Arthur Maybury | ParaData](#)

[Arthur Maybury, Cpl. | The Digital Monument | Market Garden](#)

[6th Epping Forest South \(1st Wanstead\) Scout Group Memorial Gates | Redbridge and the First World War \(redbridgefirstworldwar.org.uk\)](#)

[Corporal Arthur Maybury | Mil Intel Museum \(militaryintelligencemuseum.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.