

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Alan Nightingale is geboren in 1923 in Canada.

Hij was scout bij de 33rd Winnipeg Group in Winnipeg, Manitoba.

Sergeant Nightingale diende in de Tweede Wereldoorlog bij het Royal Air Force Volunteer Reserve. Hij was piloot bij het 150e squadron van de Royal Air Force. In de nacht van 28 op 28 juni 1942 was hij met een Wellington III op weg van Vliegveld Snaith, UK naar Bremen, Duitsland om een bombardement uit te voeren. Het toestel werd neergeschoten door Flak (Duits luchtafweergeschut) en stortte om 2 uur 's nachts neer in de buurt van Woudenberg. De gehele 6-koppige bemanning kwam om. Alan werd 19 jaar.



Hij ligt met zijn medebemanningsleden begraven op de Algemene begraafplaats 'Rusthof' in Amersfoort. Op 'Rusthof' liggen meer dan 400 slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog begraven. Het ereveld van de Commonwealth bevat de graven van 1 soldaat en 143 vliegeniers uit de UK, 60 Canadese vliegeniers, 11 Australische vliegeniers, 13 Nieuw-Zeelandse vliegeniers en 6 Poolse vliegeniers. De meesten werden gedood op weg naar of van bombardementen op Duitsland.



## Meer informatie

[search T/R number \(studiegroeppluchtoorlog.nl\)](http://search.T/R.number(studiegroeppluchtoorlog.nl))

[Casualty Details | CWGC](#)

[Alan Nightingale \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Sergeant \(Pilot\) Alan Nightingale \(Onbekend-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Amersfoort \(Oud Leusden\) General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.