

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

William Leonard Elvin werd geboren in 1924 in Londen, UK. Hij was de zoon van Leonard en Mabel Elvin uit Lambeth, London.

William was scout bij de 1st Southwark Group in Londen.

Hij nam dienst bij de Royal Army Service Corps en gaf zich als vrijwilliger op voor de Airborne forces. Hij sloot succesvol zijn Glider training af en werd ingedeeld bij de D Company, 1st (Airborne) Battalion, the Border Regiment.

Hij nam als soldaat (private) deel aan de Slag om Arnhem als onderdeel van operatie Market Garden. Hij sneuvelde op 25 september 1944 ten westen van de Van Borsseleweg 32 in Oosterbeek en werd 20 jaar. Zijn lichaam werd niet gevonden.



William wordt herdacht op het Groesbeek Memorial. Het Memorial staat op Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. Het herdenkt met naam meer dan 1.000 leden van de landmacht van het Gemenebest die zijn omgekomen tijdens de campagne in Noordwest-Europa tussen het moment van de oversteek van de Seine eind augustus 1944 en het einde van de oorlog in Europa, en wiens graven niet bekend zijn.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[William Elvin, Pte. | The Digital Monument | Market Garden](#)

[William Leonard Elvin \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[William L Elvin | ParaData](#)

[William Elvin, Pte. | The Digital Monument | Market Garden](#)

[1st Southwark Scout Group | Scouts](#)

[1st Southwark Scout Group | South & South East London Scouts](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.