

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Walter Grey Gibson Burell is geboren in 1917 in Ashington, UK. Hij was de zoon van James en Sarah Jane Burrell. Walter was scout bij de 1st Hirst Scout Group uit Ashington, Northumberland, UK. Rifleman Burell diende in de Tweede Wereldoorlog bij het 6th Bn van de Cameronians (Scottish Rifles). Deze eenheid is betrokken bij de Slag om de Schelde.

Slag om de Schelde

Op 25 oktober 1944 stooten de Canadezen door over het eiland Zuid-Beveland. Een dag later landden oostelijk van Baarland Schotten. Ze moesten proberen de Duitsers die richting Sloedam trokken de pas af te snijden. In de ochtend van 26 oktober 1944 landde de 156th Infantry Brigade van de 52 Lowland oostelijk van Ellewoutsdijk. Zo gauw de 156th Infantry Brigade geland was volgde de artillerie van het 5th Battalion van The Highland Light Infantry. Op Green Beach, 7 km oostelijk van Ellewoutsdijk, landde 4th Battalion van de Royal Scots Fusiliers (RSF). Hierbij maakten ze gebruik van 78 Buffalo's. Op Amber Beach, 5km oostelijk van Ellewoutsdijk, landde 6th Battalion Cameronians. Hierin diende ook Walter. Ze gebruikten hiervoor 59 Buffalo's die bestuurd werden door mannen van het 1st Royal Tank Regiment. Hierna landden nog 18DD tanks van B-Squadron van The Staffordshire Yeomanry RAC, het 7th Battalion van de Cameronians, 27 Terrapins van 5th Assault Squadron Royal Engineers en 25 Landingsvaartuigen (LCA.).



Om 04.50 uur vond de eerste landing plaats. Het Duitse Bataljon dat Zuid-Beveland tussen Sloe en Kanaal moest verdedigen, was totaal verrast. Op het strand te Baarland was praktisch geen tegenstand. Op het andere werden de Schotten, die aan de operatie deelnamen onthaald op artillerie- en mortiervuur, dat betrekkelijk weinig schade veroorzaakte. Het bleek een groter probleem om het oorlogsmaterieel over de steile zeedijk heen te krijgen. Op 27 oktober strekte het bruggenhoofd zich uit van Hoedekenskerke tot Ellewoutsdijk. In dat dorp werd onder meer de Nederlandse Hervormde Kerk als gevolg van de oorlogshandelingen vernield. Tijdens de gevechten die na de landing uitbraken en tijdens de opmars door de Zak van Zuid-Beveland vielen veel slachtoffers.

Walter sneuveld



Walter sneuvelde op 26 oktober 1944, tijdens de gevechten op Zuid Beveland, na de landing bij Baarland. Hij wordt in eerste instantie begraven in het weiland van weduwe Jac. Bruggeman aan de Delischeweg in Baarland.

Burrell wordt vervolgens in april 1946 herbegraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Op de oorlogsbegraafplaats van Bergen-op-Zoom zijn 1284 graven en gedenkplaatsen van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. 116 van de graven zijn niet geïdentificeerd. Veel slachtoffers zijn het gevolg van de Slag om Walcheren (Operatie Infatuate), begin november 1944. Er zijn ook 21 oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



Hij wordt herdacht op het Monument voor Geallieerde Militairen op de Zeedijk in Baarland. Hij wordt ook op verschillende monumenten in Ashington en in herdenkingsboeken in Hirst, UK, herdacht.

Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[1st Hirst Scouts | 1st Hirst Scout Group](#)

[Rifleman Walter Grey Gibson Burrell \(Onbekend-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Verovering van Z-Beveland](#)

[databankzeelandwo2](#)

[Baarland, 'Monument voor Geallieerde...' | Oorlogsgravenstichting](#)

[Monument 1914-18 1939-45 Kenilworth Road - NEWMP](#)

[Statue 1914-18 1939-45 Memorial Garden - NEWMP](#)

[Book of Remembrance 1939-45 St. Andrew - NEWMP](#)

[Book of Remembrance 1939-45 St. John the Evangelist - NEWMP](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.