



Albertus (Albert) Gerrit Schimmel is geboren op 6 november 1922 in Oosterbeek. Hij was de zoon van Aalbertus Gerrit Schimmel en Geradina Verhulst. Hij had een broer en twee zussen.

Op 13 september 1926 is groep 3 Oosterbeekse Padvinders opgericht. Ze was onderdeel van district Groot Arnhem. De stam van de groep heette De Komeet. De groep nam in 1937 deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Albert was in 1938 scout bij deze groep en speelde bij de band van de groep.

Hij woonde aan het begin van de oorlog in Amsterdam. Op 30 april 1941 werd hij opgepakt omdat hij met een grote oranje lolly liep. Samen met hem werden meerdere scholieren opgepakt. Na een reprimande werden ze teruggegeven aan hun ouders.



Op 18 juli 1944 kwam hij terecht in Kamp Amersfoort. Hij zat een maand gevangen tot 14 augustus 1944 en kreeg kampnummer 2890. Gerrit zou op transport gaan naar Brueck Wesseling, Duitsland, op 4 augustus 1944 maar is om onbekende redenen niet vertrokken. In plaats daarvan mocht hij op de 14^e naar huis.

Hij trouwde na de oorlog met de Oostenrijkse Adele Fernande Kornitzer (1924-2008). In 1955 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Albert is overleden op 13 januari 1985 in Lincoln, Rhode Island, Verenigde Staten.

Meer informatie

[Indexen Politierapport Amsterdam](#)

[Albertus G. Schimmel \(Oosterbeek, 6 november 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) -
Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Aalbertus Gerrit Schimmel - Geraldina Verhulst](#)

[Albert Schimmel \(1922 - 1985\) - Genealogy](#)

Logboek 'Van Indianenclub tot Voortrekkersstam' en Uit mijn VT tijd. Bert Gorissen
Archief Kamp Amersfoort

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.