



Frederik (Flip) William Johannes Nilsson is geboren op 11 juni 1920 in Soest. Hij was de zoon van Frederik William Johannes Nilsson (1889-1964) en Christina Verweij (1890-1963 Amersfoort). Zijn ouders trouwden op 6 juli 1916 in Amsterdam. Zijn vader was een Zweed die door een uitwisseling van de Technische School zijn moeder in Amsterdam had leren kennen. Hij was in eerste instantie militair bij de Genie in Amersfoort. Later begon hij met technisch bureau Nilsson (elektricien) in Soest. Dit is uitgegroeid tot de Amsterdamsche Bazar. Flip ging werken in de zaak van zijn vader.

Padvinderverseniging "De Trekvogels" werd opgericht op 18 januari 1919 in Soest. De jongens kwamen uit de wat gegoede families van Soest, en ze waren vaak natuuraanhangers en vegetariërs. De scouts kwamen bijeen op de boerderij van Van de Muijzenberg. Flip was hier eind jaren '20 welp. Hij staat op de voorste rij bij nummer zes op de groepsfoto van 8 maart 1928.



Flip ging in 1939 in militaire dienst in Woerden tot aan het begin van de oorlog. Tijdens de oorlog werd hij als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz uitgezonden naar Duitsland. Hij heeft 39 dagen gezeten in Hanweiser (tussen Keulen en Düsseldorf). Tijdens zijn verlof naar Nederland werd hij afgekeurd.

Hij trouwde na de oorlog met Hilligje Stevens (1922-1985)

Flip is overleden op 21 mei 2011 in Soest. Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats aan de Veldweg in Soest.



Meer informatie

[Geboorte Frederik William Johannes Nilsson op 11 juni 1920 te Soest » Open Archieven](#)

[De Trekvogels - Verdwenen Soest](#)

[Historische Vereniging Soest/Soesterberg - Mondelinge geschiedenis \(hvsoest.nl\)](#)

[Soest - Begraafplaats - - graf 634120 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.