

Jacobus (Jac) Johannes Maria Lardenoij wordt geboren op 28 mei 1930 in Breda. Hij is welp bij de St Jorishorde in Breda. Met zijn vader en moeder vertrekt hij uit Breda op eerst Pinksterdag, samen met 50.000 andere Bredase burgers. Hij is overleden op 17 mei 1940 in Sint-Niklaas, België tijdens het bombardement van de school waar de vluchtelingen verbleven. Jac is 9 jaar oud geworden. Hij is bijgezet op het nationaal Ereveld Loenen.

Na de Duitse inval krijgen de omstreeks 50.000 inwoners op Eerste Pinksterdag 12 mei het bevel de stad te verlaten. Breda dreigde namelijk tussen de frontlinies terecht te komen van de Duitsers en de oprukkende Fransen. De Bredanaars spreken zelf van 'De Vlucht'. Hoogstwaarschijnlijk heeft Burgemeester van Slobbe de evacuatie zelf bevolen op last van de Fransen, alhoewel er ook verhalen gaan dat de Fransen het bevel hebben gegeven.



De evacuatie is voor velen een nachtmerrie. Tientallen komen om het leven, voor anderen wordt het een maandenlange tocht tot in Zuid-Frankrijk. Achteraf blijkt de vlucht volkomen onnodig; Breda wordt door de Duitsers ingenomen zonder dat er één schot is gelost. De plotselinge en massale evacuatie van Breda op zondag 12 mei 1940 houdt de gemoederen in die stad nog steeds bezig. Tijdens De Vlucht zijn in totaal 104 Bredanaars omgekomen.



Ter herinnering aan deze slachtoffers staat in het Valkenberg te Breda het in 1957 onthulde bronzen beeld "de Vlucht". Door de maker van het beeld - de Bredenaar Hein Koreman - is in het beeld een koker geplaatst. Hierin zijn teksten opgenomen over de geschiedenis van het beeld, De Vlucht uit Breda en over vluchten toen en nu.

Meer informatie:

De Katholieke Verkenner 1940 juli no 6

<https://anderetijden.nl/aflevering/316/De-vlucht-uit-Breda>

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Breda#De_Vlucht_uit_Breda

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/88660/jacobus-johannes-maria-lardenoij>