



Engelbertus Frederik Drent is geboren op 22 oktober 1921 in Zuidhorn. Hij was de zoon van Jan Drent en Martha Deelman.

Op 4 september 1923 werd in Groningen het jongensclubhuis “De Havik” opgericht op initiatief van de Voortrekkers van de Witte Watergroep in de Prinsenhof door dr. Postumus, schipper van de Witte Watergroep. De Havik werd onderdeel van de afdeling Groningen van De Nederlandsche Padvinders (NPV). In 1936 kreeg De Havik een Stam met de naam Wemadistam en in 1937 kwam er een welpenhorde bij. De groep had veel studenten als vrijwilligers. In december 1940 ontving Drent zijn erkenning als welpenleiding bij De Havik in Groningen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was vanaf april 1941 de padvinderij verboden en werden eigendommen geconfisqueerd of vernietigd door de bezetter. De groep ging ondergronds verder, meestal stiekem bij iemand thuis en op verschillende locaties, zoals de Kleine Butjesstraat 7a (Welpen), de Nieuwe Ebbingestraat 12 (Scouts) en de zolder van het gebouw aan de Prinsenhof (Voortrekkers en materiaal).

Van 30 oktober 1942 tot 31 maart 1943 werd Drent als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz, tewerkgesteld bij Flugzeugwerke Junkel in Kassel, Duitsland.

Omdat de scouts in de oorlog ondergronds verder gingen, wist de groep zich na de bevrijding weer te herstellen. In Wigwamnieuws, het groepsblad van De Havik, werden op 27 juli 1945 oud-vaandrig Harry Leefsma en voortrekker Hiddo Blaauw herdacht; zij overleefden de oorlog niet. Na oorlog werd Drent akela bij de Rode Havik horde. Hij was redacteur van Buitenspoor, het Padvindersmaandblad voor Groningen en Drenthe en woonde op het Buiten Damsterdiep 56a in Groningen.

Engelbertus Frederik Drent is op 2 maart 2012 overleden in Winsum.

Meer informatie

[Akte - Groninger Archieven \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Engelbertus Frederik Drent \(Zuidhorn, 22 oktober 1921 - Winsum, 2 maart 2012\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Archief Nederlands Rode Kruis – Arbeitsinzet - Nationaal Archief](#)

Buitenspoor, het Padvindersmaandblad voor Groningen en Drenthe 1^e jaargang nr 5 september 1946

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, 1949, no. 7, 1949 » 1949-07 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De Havik \(Groningen\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.