

## George Alting von Geusau



Jonkheer George Martin Marie Alting von Geusau werd geboren op 1 mei 1892 in Den Haag. Hij was de zoon van George August Alexander von Geusau en Maria Johanna Josephina Bertha Swart. Het gezin was katholiek

Hij trouwde op 17 januari 1923 te Amsterdam met Laurentia Maria Josepa Westerwoudt. Ze kregen twee kinderen.

In april 1937 werd hij districtscommissaris der Katholieke Verkenners in Utrecht. Hij woonde toen op Wilhelminapark 7 in Utrecht. Tijdens de Wereld Jamboree 1937 in Vogelenzang was hij waarnemend subkampleider van subkamp Woestduin, waar Oosterlee subkampleider was. Door de vele neventaken van Oosterlee was hij nauwelijks beschikbaar voor de subkampleiderstaken. In mei 1938 kreeg hij zijn erkenning als groepsleider en hopman van de Mgr. Ariensgroep in Utrecht. In juli 1939 haalde hij zijn gilwell.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen was ook George. Hij werd op 5 april 1941 opgepakt door de Sicherheitspolitzei en werd een dag vastgehouden in het huis van bewaring aan de Gansstraat in Utrecht. Hij werd uiteindelijk op 19 april weer vrijgelaten.

Hij is overleden op 25 december 1975 in Utrecht

### Meer informatie

[George Martin Marie von Geusau \(1892 - 1975\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[George Martin Marie Alting von Geusau \(1892-1975\) » Stamboom Stoffels » Genealogie Online](#)

[George Martin Marie Alting von Geusau \(s-Gravenhage, 1 mei 1892 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[George Martin Marie Alting von Geusau \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 9, 1937 » 1937-09 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 47 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.