

Aaldert Jan Stenvert is geboren op 14 oktober 1890 in Deventer. Hij was de zoon van Martinus Stenvert en Geertruida van den Berg. Hij trouwde op 12 mei 1916 in Driebergen met Cornelia Groothuizen. Ze vertrokken naar Nederlands Indië. Daar werd op 20 juni 1917 in Pankalan hun zoon Martinus Jan geboren. Aaldert Jan was handelsvertegenwoordiger. In 1925 werd hun tweede zoon Cornelis Albertus Gerardus geboren in Amsterdam.

Terug in Nederland was Aaldert Jan Oubaas bij de Uhlenstam van de 1e groep in Driebergen. In 1938 werd hij assistent districtscommissaris voortrekkers van district Amersfoort Zijn zoon Martinus werd in 1935 assistent welpenleider bij deze groep en in 1938 Akela. In november 1939 stopte hij, mogelijk als gevolg van de mobilisatie.

Zijn zoon ontsnapte uit Nederland op 16 mei 1940 en kwam op 31 mei 1940 aan in de UK vanuit Cherbourg, Frankrijk met het Nederlandse schip Batavier II. In september startte hij in Nederlands Indië een vliegopleiding. In de UK trouwde hij met Mavis Winifred Wright. Hij kwam om, waarschijnlijk als gevolg van vijandelijk vuur, op 29 juli 1944 in Garnelot (Frankrijk).

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen waren ook de commissarissen van district Amersfoort. Aaldert Jan werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat in Utrecht. Een dag later werd hij weer uit hechtenis ontslagen.



Na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1954 hertrouwde hij in 1955 met Wilhelmina Adriana van der Hurk. Aaldert Jan overleed op 16 december 1957 in Zeist.

In 1988 zijn de drie scoutinggroepen die in Driebergen naast elkaar bestonden samengevoegd tot de Dr. A.E. Hermansgroep. De 3 groepen waren de Kalongs, Otto van Wassenaergroep en de Acacia's. De oudste van deze drie groepen is opgericht op 1 september 1924.

Meer informatie

[Registratie A.J. Stenvert op 14 oktober 1890 » Open Archieven](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Strafinrichting Utrecht \(Het Utrechts Archief \)](#)

[Akte Geboorte - Collectie Overijssel \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte Huwelijk - Het Utrechts Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte overlijden - Het Utrechts Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 22, 1937, no. 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 1, 1939 » 1939-01 - Pag. 24 | Delpher](#)
[Nieuw Utrechtsch dagblad » 24 jan 1955 - Art. 25 | Delpher](#)
[Dr. A.E. Hermansgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 5, 1937, no. 46, 1937 » 1937-02 - Pag. 13 | Delpher](#)
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, no. 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 11 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.