

Aaltje (Atje) Naafs is geboren op 28 oktober 1929.

Voor de oorlog was ze padvindster in Amsterdam. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 moest ze haar uniform verstoppen.

Ze was 15 toen Nederland werd bevrijd. Ze was blij dat ze haar padvindstersuniform weer kon dragen. Op 7 december 1945 was ze op de Dam want daar was feest. Atje stond op het hoekje van de Dam, recht tegenover het paleis, vlakbij de Grote Club. Op een gegeven moment openden Duitse militairen, die verschanst waren in de Grote Club, het vuur op de feestende mensenmassa.

Toen de Duitsers het vuur openden waren er meteen een aantal mensen in haar buurt die riepen: 'wegwezen, de Paleisstraat in'. Terwijl ze wegrende, kreeg ze een schampschot in haar onderbeen. Struikelend kwam ze in het prikkeldraad van het geldkantoor op de Voorburgwal terecht. Korte tijd later kwamen scouts met de witte vlag haar bevrijden en brachten haar naar de Rode Kruispost op de Heerengracht. Daar werd ze verbonden en even later kwam haar vader haar ophalen.



Atje den Toom ging werken als verpleegster in het Joods ziekenhuis in Amsterdam. Naast werk in een verpleeghuis deed ze veel vrijwilligerswerk, o.m. in het AMC en voor de voedselbank.

Ze trouwde na de oorlog met Willem den Toom. Ze kregen twee zonen. Haar man was dominee en Atje volgde ook een pastorale opleiding. Na Friesland en Zeeland werd Abcoude de definitieve woonplaats, waar ds. Den Toom 22 jaar predikant was. Haar man overleed op 25 oktober 2007. Atje overleed op 16 mei 2023 in Vinkeveen en werd begraven op de algemene begraafplaats 't Geinhoff in Abcoude.

Meer informatie

[Padvindsters op de Dam – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](https://de-dam-zevenmei1945.nl)

[Atje den Toom-Naafs – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](https://de-dam-zevenmei1945.nl)

[Online Familieberichten; Overleden: Willem den Toom \(25-10-2007\) \(online-familieberichten.nl\)](https://online-familieberichten.nl)

[De Groene Venen 19-05-2023 by De Groene Venen - Issuu](https://de-groene-venen.nl)

[Dorpkerkabcoude.nl](https://dorpkerkabcoude.nl)

[Trouwfoto Atje Naafs en Willem den Toom — Hart Amsterdammuseum](https://hart-amsterdammuseum.nl)

[Abcoude - Algemene Begraafplaats 't Geinhoff - - graf 75501 \(online-begraafplaatsen.nl\)](https://online-begraafplaatsen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.