



Gerardus (Gerard) Adrianus Canisius Brinkhoff is geboren op 17 juni 1915 in Nijmegen. Hij was katholiek en een telg uit een bekende Nijmeegse slagersfamilie.

In Nijmegen waren voor de oorlog bij de verschillende parochies katholieke Scoutinggroepen actief. De St. Dominicusgroep werd opgericht in 1935. De groep was vernoemd naar Sint Dominicus. De welpen vormden samen de Elegasthorde met als Akela mej. D. Boelaars. Carel van Oosterhout werd Hopman van de verkenners. Gerard Brinkhoff en Vic Dederen werden vaandrig in 1937. De Sint Dominicus stam werd opgericht in 1938. Gerard stopte in 1938 als leidinggevende.

Vlak voor de oorlog woonde hij in Vlissingen en had daar een kleine slagerij, die in de oorlog door de Duitsers werd gevorderd. Hij was verloofd met Co Rosendaal. Gerard kreeg een oproep voor de Arbeitseinsatz; twee broers van Gerard, de jezuït Jan Brinkhoff en franciscaan André Brinkhoff zorgden voor een onderduikadres in de omgeving van Rotterdam. Co vertelde iedereen dat hij naar Duitsland was. Ze konden elkaar maar zelden ontmoeten.

Op 22 februari 1944 zagen ze elkaar in Nijmegen. Kort na het bombardement trokken zij weer naar het westen. Ze zouden elkaar in Vlissingen ontmoeten maar eind 1944 had Co nog steeds niets van Gerard gehoord. Hij bleek weer naar Nijmegen teruggekeerd te zijn waar hij zijn moeder in een leegstaande woning aan de Groenewoudseweg kon onderbrengen. Tijdens de beschietingen van 29 oktober 1944 kwamen rond twee uur 's middags bommen terecht op het Javaplein en de Groenewoudseweg. Onderweg naar zijn moeder werd hij getroffen door granaatscherven en was vrijwel op slag dood.

Gerard is op Allerzielen 1944 op het algemene begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen begraven. Op 9 juli 1945 werd hij herbegraven op de RK begraafplaats aan de Daalseweg.

De Dominicusgroep gaat door na de oorlog. In 1970 werden de eerste rowans opgericht. Het in 1953 geopende verenigingsgebouw aan de d'Almarasweg werd in 1973 met subsidie van rijk en gemeente en veel eigen werk uitgebreid. In 1995 werd de groep opgeheven.

### Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 28 | Delpher](#)



[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 »](#)  
[1938-05 - Pag. 48 | Delpher](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - 53. Bominslagen Javaplein/Groenewoudseweg - 29 oktober 1944](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - G.A.C. Brinkhoff](#)

[Scouting Dominicus \(Nijmegen\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Studiezaal Nijmegen - Scouting Dominicus Nijmegen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.