

Geert Munnik is geboren op 23 januari 1923 in Slochteren. Hij was de zoon van Balster Munnik en Aaltje Teuben.

Hij werd op 4 januari 1936 lid van Pelikaangroep in Slochteren. In februari 1936 werd Geert in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland, welkom geheten.

Geert was landarbeider en werkte aan het begin van de oorlog in de Haarlemmermeer. Op 8 juli 1943 werd hij door de bezetter als dwangarbeider tewerkgesteld in Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz. Hij had kunnen onderduiken maar durfde dat niet uit angst dat dan zijn vader opgepakt zou worden en de familie als straf geen bonkaarten meer zou krijgen. Door 'bemiddeling' van het Arbeidsbureau Haarlemmermeer werd hij eerst naar Berlijn gestuurd. Vanuit Berlijn kwam hij terecht in Treuenbrietzen en van daar kwam hij terecht in Leerthe. Aan het eind van de oorlog ging hij met een kameraad naar Minden. Daarbij moesten ze met een boot de rivier de Wezer over en daarbij zou Geert zijn verdronken.

Een kameraad van Geert vertelde dit na de oorlog op 12 april 1945 aan zijn ouders. Het Rode Kruis liet via een dominee later weten dat hij op 8 mei 1945 zou zijn overleden in Todtenhausen (Kreis Minden). Hij werd begraven op het gemeentekerkhof in Todtenhausen. Later werd hij herbegraven op het Nederlands Ereveld Osnabrück.

Meer informatie

De Verkenner, februari 1936

[Geert Munnik | Oorlogsgravenstichting](#)

[Geert Munnik \(Slochteren, 23 januari 1923 - Minden Landkreis Minden, 8 mei 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[Overlijden Geert Munnik op 8 mei 1945 te Todtenhausen \(Duitsland\) » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.