



Gerardus (Ger) Franciscus van den Berg is geboren 24 januari 1926 in Amsterdam. Hij was de zoon van Johannes van den Berg en Arnolda Johanna Francisca ter Horst.

Hij werd op 20 augustus 1940 geïnstalleerd als verkenner van de St Tarcisiusgroep II van de Katholieke Verkenners in Amsterdam. De groep was verbonden aan de Sint Thomas Parochie. Deze tweede troep werd opgericht op 17 juni 1940 en ze hadden een groene d as. Ger werd patrouilleleider van de Koekoeken patrouille. Hopman van de groep was Johannes Jurgens. Theo Nieland was vaandrig en voortrekker bij de groep.



De groep gaat na het verbod op Scouting ondergronds verder. Op 15 februari 1942 vieren ze het 12 1/2 jaar jubileum van de Tarcisiusgroep. Ger houdt tijdens de oorlog een logboek bij van de activiteiten van de groep. In het logboek is een nummer van het illegale blad 'De Verkenner, het lijfblad voor verkenners die trouw bleven' opgenomen (nummer 3, juni 1944). Dit blad werd onder andere gemaakt door voortrekker Toon Knipping uit Nijmegen.

Ger was in de oorlog kantoorbediende. Op 8 januari 1945 kreeg hij een oproep om te werk worden gesteld bij de firma Westland als landarbeider.

Na de oorlog wordt hij in 1945 voortrekker bij de groep. Hij was in 1946 aanwezig bij een bijeenkomst van de Pauluskring in Laren. Hij was toen lid van de Dr. Carl Sonnenschein stam. Deze stam bestond in 1948 15 jaar. Carl Sonnenschein was een belangrijke figuur in het Katholieke openbaar leven van Duitsland als schrijver, redenaar en sociaal leider. In 1951 wordt Ger Hopman en hij volgde in 1957 de Gilwell cursus.



Hij trouwde met Louisa Gerharda Klaverstijn (1930) op 29 oktober 1959 in Amsterdam.

Meer informatie

Logboek St. Tarcisiusgroep II Amsterdam – Scoutingmuseum Baarn

[Gezinskaart indexen \(archief.amsterdam\)](#)

[Resultaten De Verkenner lijfblad voor verkenners die trouw bleven | Delpher](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)



DISTR. AMSTERDAM
**VOORLOPIG
BEWIJS VAN INSCHRIJVING**

van Gerardus van der Berg
als Voortrekker
van de St. Tarcisius groep
te Amsterdam
der „KATHOLIEKE VERKENNERS" aangesloten bij
„DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS"

Rayman
Commissaris.

Chit
Groepsleider.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.