

Andre Bouman is geboren rond 1922. Zijn ouders hadden een slagerij aan de Groesbeekschedarsweg 305. Deze is overgenomen door zijn broer Wilhelmus Hendricus Johannes (Jan) Bouman (1907), die op 27 april 1933 in Ubbergen trouwde met Wilhelmina Maria Petronella Arntz.

Andre was lid van de katholieke Andre de Thajegroep – St. Anna in Hatert. Leaders van de verkenneren waren Frans van Gent, Rob van Wahnem en Leo Verstraeten. Medescouts waren Fons Verstraeten, Bertus van Broekhuizen, Frans van Lamsweerde, Wim van Deutekom, Wim Jansen en Wim de Kluis. Kapelaan Schellekens was de aalmoezenier van de groep. Hun clubhuis stond bij de Grootstalse laan / Hatertse weg. Fons was schilder en tekenaar en maakte veel tekeningen van activiteiten bij Scouting. Voor en in de oorlog hield hij een dagboek bij.



In 1940 werd Andre voortrekker. John van Ophuijsen was toen oubaas bij de groep. Zijn medestamleden waren Fons Verstraeten, Frans van Lamsweerde, Leo Duitman, Wim Janssen en Wim van Deutekom.

Vlak voor het verbod op Scouting in april 1941 kampeerde de groep nog bij de Vennen in Hatert, op het terrein dat later Scoutingkampeerterrein St. Walrick zou worden. Ze gingen met 5 stamleden naar hun vaste plekje. Het zou het laatste kamp worden.

Op 22 februari 1944 ging 12.15 uur het luchtalarm en een uur later werd het weer opgeheven. Vlak daarna treffen alsnog zware Amerikaanse bommen een groot deel van het Nijmeegse stadscentrum. Het stationsgebied van bezet Nijmegen was één van de "targets of opportunity", als alternatief als doelen in Duitsland wegens slecht weer onbereikbaar bleken. Deze ramp kostte bijna 800 burgers het leven. Fons beschrijft in zijn dagboek dat ook André bij dit bombardement omkwam, net als oubaas John van Ophuijsen. Broer Jan Bouman heeft de Oubaas, die ernstig gewond raakte, op een kar gelegd en naar het Canisiusziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. Na de oorlog had Fons nog veel contact met zijn ouders.

Ook mijn oubaas van de Padv. John.v.Ophuijsen en André Bouman m'n Padv.kameraad waren gedood, ook op het station (trein). Eerstog-avonds toen ik naar bed ging, barstte het in me los, kwam de tranen.

Op de website van oorlogsdoden Nijmegen en bij de oorlogsgravenstichting wordt zijn naam niet genoemd.

## Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - Bombardement 22 februari - 22 februari 1944](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) 1938 – 1941 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Venlo 1941 – 1945 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Padvinderij St. Anna \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - Algemeen adresboek van de stad Nijmegen en omliggende dorpen 1940](#)

[Akte - Gelders Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte - Gelders Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[De Gelderlander » 07 okt 1944 - Art. 44 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.