

# Scouts als burgerslachtoffer Dirkje Wellema



Dirkje Wellema is geboren op 2 september 1916. Ze was lid van de Oud Padvinders Vereniging van Utrecht.

Op 6 november 1944 werd het Academisch Ziekenhuis Utrecht (tegenwoordig: UMC: Universitair Medisch Centrum Utrecht) getroffen door een vliegtuigbom. Hierbij vielen 21 doden. Een plaquette in het ziekenhuis herdenkt de slachtoffers. De plaquette hing eerst in een ander pand in het centrum van Utrecht. Met de verhuizing van het ziekenhuis naar de huidige locatie is de plaquette meeverhuisd naar het nieuwe gebouw. Ze kwam hierbij om.



## Meer informatie

<https://www.tracesofwar.nl/sights/12095/Plaquette-Slachtoffers-AZU.htm>

<https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/162201/254091/Dirkje-Wellema-1916-1944>



## Lijstje uit "de Roep" 1984

Wij gedenken ook de Leden van de Groep en de Kring die in de jaren achter ons hun EIND-SPOOR bereikten.

overleden op:

Elink Schuurman Hr. E.	slag id Java Zee
Enklaar Ds.J.H.F.S.	confooi Moermansk
Gussinkio Hr. W.J. te	in 1944 gefusilleerd in de W.Sarentszstr
Mulzebos Hr. H.	in 2e WO in Rusland
Tauber Hr. L.	in 1943 in Dld.
Wellema Mej. D.	in 1942 bij boml Neurol.kliniek i