

Freddy Weijers



Godfried Johannes Antonius (Freddy) Weijers is geboren op 30 juli 1931 in Nijmegen. Hij was de zoon van Joseph L.H. Weijers en Maria E. A. Wennekes. Zijn familie was katholiek en ging naar de Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen.

In Nijmegen waren voor de oorlog bij de verschillende parochies katholieke Scoutinggroepen actief. Aan de parochie van de Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen was de mgr. Hamergroep, onderdeel van de Katholieke Verkenners, verbonden. De groep was op 8 september 1936 opgericht door Pastoor Biesta. Ze had welpen en verkenners en de leden droegen een bruine das. De groep was vernoemd naar de Nijmeegse Ferdinandus Hubertus Hamer die missionaris was en in Mongolië tot bisschop werd gewijd. Tijdens de Bokseropstand werd hij onder afschuwelijke omstandigheden in juli 1900 ter dood gebracht. Freddy was welp bij deze groep.

In februari 1944 zat Freddy in de vierde klas van de Lagere School van de Broeders van Liefde in de Hertogstraat. Op 22 februari ging 12.15 uur het luchtalarm en alle leerlingen van de school moesten binnenblijven. Rond 13.15 werd het alarm opgeheven. Alle scholen, winkels en kantoren liepen leeg. Iedereen wilde zo snel mogelijk naar huis. Freddy en zijn vriendje Hans van Haaren zetten het op een lopen om de tram bij de halte Vroom en Dreesmann te halen. Maar de tram zat bomvol en ging rijden. Een Duitse soldaat greep Hans vast en duwde hem alsnog tussen de mensen. Vlak daarna treffen alsnog zware Amerikaanse bommen een groot deel van het Nijmeegse stadscentrum. Het stationsgebied van bezet Nijmegen was één van de "targets of opportunity", als alternatief als doelen in Duitsland wegens slecht weer onbereikbaar bleken. Deze ramp kostte bijna 800 burgers het leven. Hans werd gered, maar Freddy bleef achter bij de halte en is bij de tramhalte op de Grote Markt omgekomen.

Hij werd begraven op de rooms katholieke begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen.

Voortrekker Gerard Knipping van de Mgr. Hamergroep hield in de oorlog een logboek bij over de activiteiten van de stam. Hierin schrijft hij ook dat Freddy omgekomen is.



In het bevrijdingsnummer van Scout Post, het illegale groepsblad van de Mgr Hamergroep, schreef Akela een herinnering aan Freddy.

Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - G.J.A. Weijers](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - Grote Markt - 22 februari 1944](#)

[Studiezaal Nijmegen – 689 Logboek Hamerstam - Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)
[Bronnen over 'Scout Post' - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.