

Henk Erven



Henricus (Henk) Cornelis Erven is geboren op 7 februari 1930 in Oirschot. Hij was de zoon van Hendrikus Erven (1901-1966) en Gerardina Adriana van den Hout (1903-1986). Hij werd geboren op de boerderij van zijn ouders aan de Krukkerd 3 in Oirschot. Henk was de oudste zoon in het gezin waar tussen 1929 en 1947 elf kinderen geboren werden; twee zonen en negen dochters. Twee zijn op jonge leeftijd overleden.

Na de lagere school ging Henk naar de Apostolische School "St. Theresia" van de Paters Assumptionisten in Boxtel waar jongens van 12 tot 14 jaar werden opgenomen die het *ernstige verlangen hebben priester-kloosterling in de Congregatie te worden*.

Tijdens de oorlog had de familie Erven twee onderduikers. Eén kwam uit Vught, de andere uit Tilburg.

Op 27 oktober 1944 werd Tilburg bevrijd. Op 5 november werden in Tilburg bevrijdingsfeesten gehouden en Henk mocht mee. Rond half 5 werd door de scouts een kampvuur georganiseerd op het Heuvelplein. Vervolgens zou een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een Tilburgs elftal en Engels elftal. De opbrengsten kwamen ten goede aan de Tilburgse oorlogsslachtoffers.

Henk, die padvinder was, besloot samen met een aantal anderen de toren van de St Josephkerk (Heuvelkerk) op de Heuvel te beklimmen. Vanuit de toren zullen ze goed zicht hebben op het kampvuur. De toren van de Heuvelse kerk had in de oorlog als uitkijkpost gediend van de Duitsers. Vlak voor hun vertrek hadden ze landmijnen en prikkeldraadversperringen aangebracht. Direct na de bevrijding van Tilburg hebben Engelse militairen deze versperringen en de mijnen verwijderd. Als bewijs werd er met krijt op de kerktorendeuren een code geschreven dat de toren gezuiverd was. De koster van de kerk was er van overtuigd dat de toren veilig was en gaf de sleutel van de torendeuren mee.

Drie leden van de familie van Hassel van de Heuvel 59, Joop Wessels en Henk Erven beklommen de trappen en aangekomen bij de ruimte waar de galmgaten zitten duwt Henk de deur verder open die al op een kier stond. Een achtergebleven boobytrap veroorzaakt een hevige explosie. Henk komt om en Joop Wessels raakt zwaar gewond.



Henk werd begraven op het parochiekerkhof van Spoorдонк. Zijn naam wordt vermeld op het herdenkingsraam in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot.

Meer informatie

[Erven, Henricus Cornelis - Wiki Midden-Brabant \(wikimiddenbrabant.nl\)](https://www.wikimiddenbrabant.nl)

[Oktober Bevrijdingsmaand -3 \(regionaalarchieftilburg.nl\)](https://www.regionaalarchieftilburg.nl)

[Henricus Cornelis Erven \(Oirschot, 7 februari 1930 - Tilburg, 5 november 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Henricus Cornelis Erven | Oorlogsgravenstichting](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.