

## Maria Boele van Hensbroek-Wijnhoff



Maria Wijnhoff is geboren in Waardenburg op 20 april 1886. Zij trouwde op 28 augustus 1928 in Lugano (Zwitserland) met Pieter Cornelis Boele van Hensbroek, secretaris van de Raad van State. Zij was aandeelhouder van de NV Maatschappij Helenaveen, een Nederlands bedrijf dat turf exploiteerde en onder meer turfstrooisel produceerde rond het dorp Helenaveen.

Vanaf 1938 was zij verantwoordelijk voor de inzameling van de Denkdagstuivers, waarmee een fonds gevuld werd om in Londen de bouw van het padvindstershuis Our Ark mogelijk te maken. Zij was tot aan de Tweede Wereldoorlog de penningmeesteres van Het Nederlandse Padvindstersgilde.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen en commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Maria werd gevangen gezet, samen met mevrouw van den Bosch-de Jongh, de presidente van het NPG, en Eva de Koning-Uden Marsman, hoofdcommissaresse.

Ze is op 13 april 1975 in Den Haag overleden.

### Meer informatie

[De padvindster, jrg 15, 1940, no. 2, 15-02-1940 » 15 feb 1940 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Marie Boele van Hensbroek-Wijnhoff - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[NRC Handelsblad » 17 apr 1975 - Art. 145 | Delpher](#)

[Wijsman Genealogie \(wijsman-genealogie.nl\)](#)

[Archieven.nl - Alle bestanden \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Mara Boele van Hensbroek-Wijnhoff \(Waardenburg, 20 april 1886 - Den Haag, 13 april 1975\)](#)

[- Netwerk Oorlogsbronnen](#)



ONZE BESCHERMVROUWE MET HET HOOFDBESTUUR, DE D.C. EN HET AFDEELINGSBESTUUR VAN 'S-GRAVENHAGE. Van links naar rechts, Mevr. K. Peereboom-Kikkert, Haarlem = Hlna, lid technische commissie voor kabouters v. h. H.B.; Mev. E. H. Piepers, Bithoven, secretaresse buitenland v. h. H.B.; Mevr. H. Brand-Groeneveld, 's-Gravenhage = Jol, Districts-commissarisse; Mev. M. C. Baunenberg de Jong, 's-Gravenhage = Hooprouw Hra, Cursusleidster en Hoofdleidster der Wegelgroepen; Mevr. E. de Koning-Uden Marsman, Diepenveen, = Hero, Hoofdcommissarisse; Mevr. T. v. Meurs-Bueninge, Utrecht = Tes, Secretaresse v. h. H.B.; Mevr. M. M. de Brauw-van Panthaleon Bessé v. Eck, presidente, afd. 's-Gravenhage; H.K.H. Prinses Juliana, Beschermvrouwe N.P.G.; Mevr. H. E. Feulletan de Bruyn-Mulder, Bestuurslid, afd. 's-Gravenhage; Mevr. E. v. d. Bosch-de Jongh, 's-Gravenhage = Vredim, Presidente v. h. H.B.; Mevr. J. G. Osinga-Hilleshim, Secr. afd. 's-Gravenhage; Mevr. B. Boerlage-Izerman, Wassenaar = Wohalla, vice-pres. v. h. H.B.; Mevr. M. Boele van Hensbroek-Wijnhoff, 's-Gravenhage, Penningmeesteresse v. h. H.B.; Mev. E. C. ter Meulen, Bussum = Akeo, lid technische commissie v. h. H.B.; Mevr. A. C. Prins van Wijngaarden-Sinclair de Rochement, Zwolle, 2e Secretaresse v. h. H.B.; Mevr. Hudig-Hoogewerf, presidente v. d. Tak De Blauwe Vogels.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.