

Maryta (Mick) Adriane Bettink is geboren op 21 oktober 1921 in Delft. Ze was de dochter van Wouter Bettink en Maria Zijp. Haar vader was lector aan de Technische Hogeschool in Delft en architect. Ze woonde met haar ouders en broer in de meidagen op de Delftweg 42, villa Buitenrust, in Rijswijk en was leerlinge van de HBS.

Groep 33 Quadrifolium was een groep voor slechthorenden die in 1937 in Rotterdam werd opgericht. Mick kreeg in november 1939 haar erkenning als welpenleidster bij de horde van groep 33.

Rotterdam: A.V.: F. van Herwijnen, 2e gr.; W.: Mej. A. Sanders, 23e gr.; G.: W. L. v. d. Schee, 26e gr.; A. W. Mej. M. Bettink, 33e gr.

Vlakbij de Villa Buitenrust, waar zij woonde, was een Nederlands luchtdoelgeschut opgesteld. Toen Duitse parachutisten dat aanvielen, vluchtte een van de bedieners van het geschut de villa in. Een Duitser, die hem achtervolgde, gooide een handgranaat. Dat kostte de achttienjarige Mick Bettink, die net de trap was afgekomen, het leven. Ze is overleden op 10 mei 1940 in Rijswijk (ZH) en begraven op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa in Delft.

Op 21 december 1940 hebben alle Scoutinggroepen uit Delft gedefileerd voor het onthulde monument voor de bij de verdediging van Delft gesneuvelde Nederlandse soldaten. De Kellogg-Loodsgroep betrok de Dodenwacht bij de graven van Piet Koet, loods van hun groep die als militair gesneuveld was, en Mick, welpenleidster van een BE-horde.

## Meer informatie

[Maryta Adriane Bettink | Oorlogsgravenstichting Overlijden Maryta Adriana Bettink op 10 mei 1940 te Rijswijk » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 25, 1939, no 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 26, 1940, no 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Bettink, Maryta Adriana - WO2Slachtoffers.nl](#)

Weest Paraat januari 1941

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Zaterdag 21 December hebben alle groepen, zowel de open als die op kerkelijke grondslagen, voor het, op die dag onthulde, monument voor de bij de verdediging van Delft gesneuvelde Nederlandse soldaten, gedefileerd.

De Kellogg-Loodstroep betrok de dodenwacht bij twee graven, dat van een leidster van een Rotterdamse B.E.-horde en dat van een enthousiast loodstroepid. De groepen hebben ook hierlangs gedefileerd. Hier bij deze eenvoudige plechtigheid voelden we ons één en zagen, met deze realistische voorbeelden voor ogen, dat we samen moeten werken om onze plicht te kunnen doen.

Het leven rolt met een bijna adembenevende snelheid verder, maar laten we steeds het voorbeeld van onze gevallen broeders voor ogen houden en er naar handelen. Zij hadden beloofd ernstig te zullen trachten hun plicht te doen tegenover God en hun land. Laat hun voorbeeld niet tevergeefs geweest zijn

LOODS NOL VAN ALTENA.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.