

Jan Stad is geboren op 12 januari 1905 in Deventer. Hij was de zoon van Thijs Stad en Gerritdina Hendrika Groenenberg. Hij trouwde met Berendina Johanna Pikkerij.

In 1927 wordt in Deventer groep 2, de President Steyngroep opgericht. Jan was tussen 1930 en 1965 lid van deze groep. In 1937 was hij stamcorrespondent bij de Steyners, de stam van de groep. Hij werd later onder andere oubaas, lid van het stichtingsbestuur en erelid.

Toen Scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse mensen opgepakt en gevangen gezet. De leiding van de Deventer Padvindersgroepen werd van huis gehaald en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Het was de bedoeling om naar de SD in Enschede te gaan, maar er was geen vervoer. Omdat er dames bij waren werden de leiders niet opgesloten in de Boreelkazerne. Dr. Bruins werd tijdens zijn spreekuur weggehaald, maar vanwege een 'noodgeval' na een paar uur al weer vrijgelaten. Alle leiding van de Deventer groepen wordt gearresteerd. Na een dag op het politiebureau vastgezet te hebben en nadat iedereen verhoord is, worden ze vrijgelaten. Bij alle leiders wordt huiszoeking gedaan en alle wat op de padvinderij betrekking heeft (en gevonden wordt), wordt in beslag genomen.

De leiding van de Deventer groepen kwam tijdens de oorlog enkele malen in het geheim bijeen op St. Jorisdag en er vindt zelfs een reünie van oud arrestanten plaats.

Jan overleed op 21 mei 1980 en ligt begraven op Begraafplaats Engelmanskamp in Heerde.



Meer informatie

Boek Deventer Pionieren en wrikken, 75 jaar Scoutinggroep president Steyn, Ilpe de Graaf 2005.

["De huifkar": algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 5, 1937, no. 46, 1937 » 1937-02 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Jan Stad \(1905-\) » Stamboom Winkel-Nijhof » Genealogie Online Heerde - Begraafplaats Engelmanskamp - Jan-Stad-1905-1980 - \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[President Steyngroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.