

Alexander Slingervoet Ramondt



Alexander Slingervoet Ramondt is geboren op 9 augustus 1883 in Amsterdam. Hij was de zoon van Johannes Egbertus Slingervoet Ramondt en Johanna Wilhelmina Verbrugge.

Na in Rotterdam de Lagere School en Hoogere Burgerschool (HBS) te hebben doorlopen, studeerde hij in Delft, waar hij in 1903 het ingenieursdiploma behaalde. Hierop volgde een periode van praktisch werken aan een chemische fabriek in Hamburg, waarna hij als chemicus bij de Rotterdamse keuringsdienst werd aangesteld. In 1906 was hij werkzaam in Delft als assistent van professor Ter Meulen.

Begin 1911 hoorde hij in Amsterdam van de Nederlandse Padvindere Organisatie en kwam in contact met Gos de Voogt. In die tijd schreef hij als „De Professor” populair wetenschappelijke artikelen voor het blad De Padvinder. Vanaf januari 1913 was hij leraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Hij was ook actief als fotograaf en was lid van de vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel in Den Helder. Hij werd gevraagd secretaris van de afdeling Den Helder te worden. Leiding gaf hij slechts achter de schermen, omdat de onmiddellijke troepleiding in handen was van anderen zoals van hopman Ranneft. Na het vertrek van Ranneft naar Vlissingen en later naar Nederlands Indië werd Alexander hopman. Hij hechtte zeer veel waarde aan „persoonlijk werk”, aan gesprekken onder vier ogen en persoonlijk contact en aan het geven van grote verantwoordelijkheid aan de troepraad. Hij was deelnemer aan de eerste Gilwelltraining.

Hij trouwde op 22 juli 1926 in Assendelft met Nelly Gertruda Henriëtte Bierman. Zij overleed in 1934. Het huwelijk bleef kinderloos.

Op 24 juni 1940 werd Den Helder gebombardeerd. Veel mensen vluchtten de stad uit. Ook Slingervoet Ramondt zag zich genoodzaakt Den Helder te verlaten. Hij was één van de slachtoffers van de ontwrichting van het maatschappelijke leven ten gevolge van de oorlog. Voor de jonge Harry Mulisch (schrijver) was de inmiddels gepensioneerde Slingervoet Ramondt de scheikundige autoriteit tegen wie hij opkeek, totdat de jonge chemiefanaat de wetenschapper tijdens de hongerwinter in erbarmelijke toestand aantrof: *‘Ja, ik had het gezien, en misschien was dat de genadeslag voor mijn chemie. Ook hij moest eten, zelfs ir. Slingervoet Ramondt had niet genoeg aan de wetenschap alleen.’*

Alexander overleed op 16 februari 1945 in Haarlem.

Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Na de oorlog was er in Den Helder een grote toeloop van jongens die lid van Scouting wilden worden. Padvindergroep De Jutters werd in 1946 gesplitst in Groep 1 De Jutters, Groep 4 De Jutters-Willemsoord en groep 5 die naar hem vernoemd werd; De Jutters-Slingervoet Ramondt.

Meer informatie

[ir. Alexander Slingervoet Ramondt \(1883 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](https://www.genealogy.com)
[Alexander Slingervoet Ramondt - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.