

Hendrikus Johannes Augustijn is geboren op 12 november 1919 in Utrecht. Hij was de zoon van Adrianus Johannes Augustijn en Anna Rebekka Weijburg. Zijn ouder zijn getrouwd op 22 mei 1918 in Tiel.

In 1939 werd hij welpenleider bij groep 12 Manenborghgroep van de NCVV in Utrecht. In 1937 richtte Henk Veenstra de groep op. In 1939 werd de naam Manenborgh gekozen. Henk was vanaf de oprichting tot 1975 groepsleider en hopman bij de groep. Hendrikus heeft de groep eind 1940 of begin 1941 verlaten.

Hendrik ging werken in Goes bij levensmiddelen firma Duvekot in Goes. Op 3 september 1943 ging hij met de veerboot ss Prins Hendrik van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) van Zierikzee naar Katseveer op de Oosterschelde. Het schip werd aangevallen door Engelse vliegtuigen en zonk. Slechts een paar mensen overleefden de ramp, 21 mensen lieten het leven op de Oosterschelde. Twaalf van de slachtoffers zijn nooit meer gevonden. Het wrak van de veerboot ligt nog steeds op de bodem van de Oosterschelde en vormt waarschijnlijk het zeemansgraf van twaalf mensen. Ook Hendrikus is hierbij.



Het stoomschip uit 1890 kwam in 1940 op huurbasis als Prinses Juliana in dienst van de PSD. De Duitse bezetter stond het vanaf 1942 niet meer toe schepen te vernoemen naar levende leden van het koninklijk huis, waarna het schip omgedoopt werd naar Prins Hendrik.

De slachtoffers worden herdacht op het oorlogsmonument op de Grote Markt in Goes. Zijn oude groep ging in 1978 op in de Prins Guustaf Adolfgroep en later in de Salwegagroep.



Meer informatie

[Adrianus Johannes Augustijn \(1889-????\) »](#)

[Stamboom Kooman » Genealogie Online](#)

[Adrianus Johannes Augustijn \(1889-1949\) » Genealogie Online](#)

[Personen \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - Hendrikus-Johannes-Augustijn- \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[PSDnet.nl | De ramp met de PSD-boot Prins Hendrik in 1943](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 11, 1939](#)

[» 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

Utrechtse scouting groepen vanaf 1910, A. Saltzherr

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.