

Arnold Valckx



Arnoldus (Arnold) Johannes Gerardus Valckx is geboren 2 september 1923 in Venlo. Hij was de zoon van Gerardus Valckx (1885-1965) en Bernardina Maria Hendrika Jetten (1894-1934). Zijn vader was hoofdonderwijzer.

Voor de oorlog was hij actief als verkenner en voortrekker bij de katholieke verkennergroep Sint Paulus in Venlo. De groep is opgericht op 27 september 1934 door Karel Peters. De eerste bijeenkomst van de horde was op 13 februari 1937. Eind 1937, na de Jamboree in Vogelenzang, werd een stam opgericht. Stam Hertog Reinoud werd vernoemd naar Reinoud II van Gelre, die in 1343 stadsrechten verleende aan Venlo. Jan van Opstal werd in 1938 oubaas bij deze stam en Arnold was hier samen met Jean Hurstjes voortrekker.

Tijdens een razzia op 4 september 1944, twee dagen na zijn verjaardag, werd hij door een patrouille van de Grüne Polizei doodgeschoten. Arnold had zich voor de razzia met aan aantal andere jonge mannen verscholen in een tuinderskeet langs de maas. Hij rende het land in om de anderen te waarschuwen toen hij de Duitsers zag naderen. Hierop werd hij door één van hem doodgeschoten. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Venlo.

Na de oorlog komt de groep weer samen. In het logboek van de voortrekkers wordt op 21 maart het volgende opgeschreven:

Om 9 uur opent vaandrig Conen de eerste officiële stamavond met vlag hijsen en gebed, waarbij hij herdenkt dat voortrekker Arnold Valckx, die bij razzia op verraderlijke wijze door de vuile moffenploerten werd neergeschoten en oudverkenner Jan Hurstjes die bij een bombardement is omgekomen. Ook de oubaas die nog in Duits gevangenschap zucht.



Meer informatie

75 jaar Scouting Sint Paulus - Zoe wie 't vruuger waas..., door Rob Hazenbosch en Loek Peters, 2009, ISBN 978 90 77579 36 7

[Wie zijn wij? - paulusvenlo](#)

[Overlijden Arnoldus Johannes Gerardus Valckx op 4 september 1944 te Venlo » Open Archieven](#)

[Valckx, Arnoldus Johannes Gerardus - WO2Slachtoffers.nl](#)

[Historie Venlo - Dodenboek > AJG Valckx](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.