



Gerrit uit den Boogaard is senior patrouilleleider van Groep 1 Archipelgroep in Den Haag. Deze groep is in 1914 opgericht door de heren F.C. Koens en C. Six. In 1919 kregen ze een groepshuis aan de Hugo de Grootstraat. De groep had eerst nummer 3 en 4, maar bij de vorming van de NPV kreeg de groep het nummer 1.

Op 2 april wordt Scouting door de Bezetter verboden. Een deel van de vrijwilligers wordt opgepakt en verhoord en dit lot overkomt ook hopman Johannes Gallast van de Archipelgroep. Het clubhuis en de materialen van de groep worden in beslag genomen. Gelukkig wisten ze een aantal zaken op tijd in veiligheid te brengen.

Gerrit probeert tijdens een razzia te ontsnappen en komt te overlijden. Hij bloedde dood in de natuur bij het Kagermeer. Mogelijk dat dit gebeurd is op 16 januari 1945. Op die dag worden in de gemeenten rond Leiden razzia's gehouden. In Warmond leidde dit tot huiszoekingen. In andere plaatsen beperkten de Duitsers zich tot het oppakken van mensen op straat. In Lisse duikt die dag het personeel van het Gewestelijk Arbeidsbureau onder. Zij nemen de administratie mee, zodat die niet in handen kan vallen van de Duitsers.

Onze vriend en broeder Gerrit Uit den Boogaard, voorheen Seniorpatr. leider, viel tijdens een razzia en bloedde dood midden in de Natuur bij het Kagermeer. Vanaf deze plaats verzoek ik jullie allen dezen goeden Archipeller, met zijn gulle lach en vriendelijk karakter in stilte te herdenken.

Beste Gerrit, ik breng je dank voor alles wat je voor de Archipelgroep hebt gedaan. Ik weet, dat je iemand was, die niet van veel woorden hield. Maar als wij samen spraken, dan was dat gesprek je altijd te kort. Wij begrepen elkaar! Gerrit, ik weet, dat we in je geest handelen, om verder te strijden en op te bouwen. Welaan dan, dit geschiedt! Wij zullen je nimmer vergeten en je als een lichtend voorbeeld stellen. Je bent gevallen voor de goede zaak. Wij zijn je dankbaar. Rust zacht, jonge vriend.

De oorlog is voor de hopman een zware en angstige tijd en hij gebruikt de clandestiene naam Oom Han. Het is niet bekend of hij actief was in het verzet, ondergedoken gezeten heeft of tewerk gesteld is in Duitsland. De groep start na de oorlog weer op en al op 10 mei 1945 komt hun groepsblad weer uit; *Het Spoor: officieel orgaan van de Archipelgroep Groep*. Hierin kijkt hopman Gallast terug op de oorlog, maar vooral ook vooruit. Hij staat stil bij het overlijden van Senior patrouilleleider Gerrit uit den Boogaard en voorzitter van de groepscommissie, dhr. van der Poel. Ook schrijft hij dat van verschillende Israëliische broeders het lot nog niet duidelijk is. De Archipelgroep had voor de oorlog nauw contact met de joodse Haagse T.O.P. groep. Helaas zijn er ook oud leden die de padvindingswet en -belofte zijn vergeten en in dienst gingen in het Duitse leger.

Meer informatie

[Het Spoor : officieel orgaan van de Archipelgroep Groep I te 's-Gravenhage. | NIOD Bibliotheek \(worldcat.org\)](#)

[T.O.P.-groep, een Joodse padvindergroep in Den Haag \(1932-1941, 1945- ca. 1950\) – Joods Erfgoed Den Haag](#)
[#VVDW: Verzetsberichten uit WO II \(erfgoedleiden.nl\)](#)
[Scouting Archipel Fonds - Regio Den Haag](#)
[Archipelgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.