

## Anton Fens



Anton Arnold Joseph Marie Fens is geboren op 11 april 1888 in Eindhoven. Hij was de zoon van Josephus Johannes Fens en Cornelia Petronella Josephina van Moll. Zijn vader was in Eindhoven en omgeving een bekende notaris en degene die in 1891 de oprichting van Philips & Co vastlegde. Hij woonde voor de oorlog in een statige villa, die zijn vader in 1887 aan de Keizersgracht liet bouwen. Anton werd advocaat en was één van de laatste wethouders in het Eindhoven vóór de annexatie geweest. In latere jaren was hij brandweercommandant. Voor de oorlog was hij de eerste leider der Luchtbeschermingsdienst te Eindhoven.

Anton Fens was de oprichter van Scouting in Eindhoven. De allereerste groep padvinders in Eindhoven en omgeving startte in het buitenhuis van de heer Fens aan de Aalsterweg, huize Korrtunjo, in 1912. Deze groep één werd naar hem genoemd: Groep één – Hopman Fens. Hij was districtscommissaris voor het district Oost-Brabant, eerst van de NPO, later van de NPV, deze functie bekleedde hij onafgebroken, behoudens de oorlogsjaren. Ook was hij van 1917 tot 1935 Hoofdkwartierscommissaris voor algemene zaken van de NPV, terwijl hij in die periode bovendien nog enige jaren als Hoofdkwartierscommissaris voor het buitenland fungeerde. Hij werd in 1930 penningmeester en tot juli secretaris in het eerste bestuur van de Katholieke Verkenneren binnen De Nederlandse Padvinders.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen was ook Anton Fens. In de archieven van het NIOD is de communicatie bewaard tussen gemeenten, provincies en het Rijk over aangehouden en gearresteerde burgers. Hierbij zitten ook een aantal verslagen over de aanhouding van kopstukken uit Scouting. Op 7 april 1941 stuurt de Commissaris der Provincie Brabant naar Den Haag een briefje:

*De burgemeester van Eindhoven deelt mij mede, dat – naar hem ter oore is gekomen, aldaar door de Duitse politie in hechtenis is genomen Mr. Anton Fens, wonende Keizersgracht nr 6. De heer Fens was districtscommissaris van de plaatselijke afdeling van de Vereeniging De Nederlandsche Padvinders.*

In 1943 verhuisde Anton Fens naar zijn buitenhuis in Stratum. Wellicht betrof het een gedwongen verhuizing, want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het pand door de Duitse bezetter gevorderd en na de oorlog werd het nog enige tijd door de geallieerden gebruikt. Een tijd lang werd het pand als garnizoensbureau van de Koninklijke Landmacht gebruikt. Tenslotte heeft het tot in de jaren zestig als onderkomen voor de belastingdienst en de inspectie voor invoer en accijnzen gediend. Na het slopen van de villa van de familie Fens in 1968 bleven alleen het koetshuis, de garage en 2 woonhuizen aan de Bergstraat bestaan.

Anton Fens ontving in 1953 de Zilveren Vlaamse Gaai. Hij vierde in 1962 zijn 50 jarig jubileum bij Scouting. Anton is overleden op 12 mei 1970 in Eindhoven.





De samenwerking tussen groep 1 Hopman Fens, groep 5 de Roode Vlam en groep 9 Vlammeende Vonk werd in 1996 voortgezet in een gezamenlijke Scoutinggroep, Scouting Stratum.

### Meer informatie

[Anton Arnold Joseph Marie Fens \(1888-1970\) » Sigarenfabrikanten en anderen in Eindhoven en de Kempen » Genealogie Online](#)

[Oost-Brabant » 13 okt 1944 - Pag. 1 | Delpher](#)

[Het Koetshuis - De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven \(eindhoven-encyclopedie.nl\)](#)

[Scouting Eindhoven - Groep Een 'Hopman Fens' \(1912\)](#)

[Terug naar toen: Notaris Fens | Geschiedenis Eindhoven](#)

[Anton Fens - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Tilburgsche courant » 28 jul 1930 - Art. 109 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 1, 1915, no 1, 1915 » 1915-03 - Pag. 5 | Delpher](#)

[EindhoveninBeeld photo detail](#)

[Graf familie Fens-Van Moll, begraafplaats Catharinakerk in eindhoven \(noord brabant\) |](#)

[Monument - Rijksmonumenten.nl](#)

[EindhoveninBeeld photo detail](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.