



Phulps (Flip) van Rijswijk is geboren 8 juli 1917 in Schiedam als zoon van Gerhard C W van Rijswijk en Geertruida Kornaat. Hij was bij de padvinderij en heeft daar Ploon leren kennen. Phulps en Aplonia (Ploon) van Nielen zijn 29 juni 1939 in Schiedam getrouwd en woonden tijdens het huwelijk in Vlaardingen.

Flip en Ploon waren beiden zeer actief bij de scouting. Kijkend naar de geschiedenis is bekend dat alle scoutinguniformen zijn ingevorderd tijdens de 2e WO. De scouting was een zeer compacte vriendengroep en daardoor mede een bedreiging. Volgens bronnen was Flip tijdens de 2e Wereldoorlog actief bij het Rode Kruis en in maart/april 1945 met de trein gestuurd vanuit Apeldoorn. Daarna is er geen spoor meer van hem gevonden. Wel is er nog een oproep geplaatst. Over zijn activiteiten tijdens deze periode is niets vastgelegd. Het feit dat zijn activiteiten via het Rode Kruis gingen geeft wel een richting aan de opties. Er staat ook een oproep op de website van stichting Dwangarbeiders Apeldoorn, voor allen die uit Apeldoorn zijn weggevoerd in de periode 40-45. Ook dat is een secundair bewijs dat hij daar geweest zou kunnen zijn tijdens de laatste periode van de 2e WO.

Feit is dat Flip overleden is verklaard op 2 april 1945, hoewel zijn lichaam niet is geïdentificeerd. Er is geen graf of monument waar hij wordt herdacht. Zijn moeder heeft officieel bericht gekregen via het Rode Kruis dat Flip is overleden. Uit het trouwboekje blijkt dat de aanname van overlijden is ingeschreven in 1951 bij het Ministerie van Justitie onder akte nummer 256.

Meer informatie

<https://vanrijswijkuitschiedam.jouwweb.nl/grafisch/kwartierstaat-van-rijswijk/1891-gerhard-c-w-van-rijswijk/1917-1945-phulps-van-rijswijk>

Foto: Flip en Ploon in uniform, samen met moeder van Rijswijk-Kornaat en zus Gardina (tante Dien) (1938).