

Frits Hupjé



Frits Hupjé is geboren tussen 16 en 22 januari 1925 in de Pontanuslaan 77 in Arnhem. Hij was de zoon van Hendrikus Johannes Hupjé en Marietje Smit. Zijn ouders trouwden in juli 1921 in Arnhem. Hij had een jongere zus Annie.

Frits Hupjé is een avontuurlijk mens die, zeer nieuwsgierig van aard, geen gevaar ziet en er met zijn vriendenkringetje van zo'n man of drie, soms vier, graag op onderzoek uit ging als er wat te beleven viel.

Frits was lid van Scoutinggroep de Zijpse Trekkers. Hun clubhuis stond aan de Trompetsteeg in Arnhem. Bij Scouting leerden ze verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en inzet en ze behaalden er hun EHBO-diploma. Ook Hans en Bert Kuik, Hans Riemer en Folkert Rotshuizen waren scout bij deze groep. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 ging de groep nog een tijdje ondergronds door totdat het te gevaarlijk werd.

Omdat zijn moeder in 1943 jong was overleden en zijn zus elders woonde, waren hij en zijn vader de enige bewoners in zijn geboortehuis aan de Pontanuslaan. Als achttienjarige werd Frits in 1943 verplicht ingelijfd bij de Arbeidsdienst en moest hij zo'n zes maanden dienst doen. De propaganda van de Duitsers was enorm sterk. Frits was er niet ongevoelig voor en gaf gehoor aan de oproep voor de Arbeidsdienst. Je ging er in mee en werd er door gefascineerd als je niet voldoende tegengas kreeg van je omgeving. Het is hem na de oorlog ook nooit aangerekend. Hij moest onder andere aardappels rooien en werd tewerk gesteld op vliegveld Deelen. Het vliegveld werd kort voor de luchtlandingen in september 1944 zwaar door de geallieerden gebombardeerd om te voorkomen dat de Duitsers het vliegveld konden gebruiken tijdens de geplande massale landingen nabij Ede. Frits overleefde het bombardement en meteen erna begon het werk om de gaten weer met zand te vullen en de startbanen weer gereed te maken. Hierna is hij nooit meer teruggekeerd naar de Arbeidsdienst omdat de slag om Arnhem was begonnen.

Na de slag om Arnhem werd de stad geëvacueerd. Hij vertrok met zijn vader naar Barneveld en kwam daar terecht in een school, waar hij tot het eind van de oorlog bleef. Toen ze weer terugkeerden naar Arnhem, stond hun huis, weliswaar geplunderd, er nog. Meteen na de bevrijding heeft Frits zich als oorlogsvrijwilliger aangemeld bij het Nederlandse leger en vertrok voor drie jaar naar Nederlands Indië.

Scouting De Zijpse Trekkers werkte sinds 1977 nauw samen en is in 1982 formeel samengegaan met de Louise de Colignygroep; de nieuwe naam werd Scouting ZT de Coligny. In 2005 is de groep opgeheven.

Meer informatie

[Airborne Memories | Een groot avontuur](#)

[Arnhemsche courant » 22 jan 1925 - Art. 30 | Delpher](#)

[Arnhemsche courant » 21 jul 1921 - Art. 10 | Delpher](#)
[Arnhemsche courant » 03 aug 1943 - Art. 13 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.