

Dirk van der Knaap



Dirk van der Knaap werd geboren op 27 december 1924 te Dordrecht. Hij zat bij Scouting. Dirk werkte als machinebankwerker. Hij woonde in de Marthinus Steijnstraat.

Vlak voor hij omkwam was hij 5 weken thuis geweest vanwege een maagzweer. Op 24 oktober ging hij voor het eerst weer naar buiten. Hij bezocht zijn vriend van scouting, Frans Gerritsen, in de werkplaats van steenhouwerij Gerritsen aan de Vest. Om 12.05 uur klinkt er luchtalarm. Vanuit het zuiden naderen vliegtuigen van de RAF de stad. Het doelwit is het Park Merwestein. Vijf squadrons, elk bestaande uit tien Hawker Typhoons, voeren dit bombardement uit. Voltreffers zijn er in het park en een aantal straten. Ongeveer 2000 woningen zijn zwaar of licht beschadigd. Door de bominslag overleed Dirk ter plaatse.

Andere slachtoffers daar waren Mathijs Sommer, Hendrik Willem Leendert Timmers en Matthijs van der Kloet.



Meer informatie

http://bombardeementenopdordrecht.nl/webpagina_Knaap_Dvander.php