



Petrus (Piet) Johannes Bosboom is geboren op 27 juli 1925 in Soest. Hij was de zoon van Petrus (Piet) Johannes Bosboom (1889-1971) en Elisabeth (Lies) Femia Agatha Wit (1892). Zij woonden eerst aan de Veenhuizerstraat in Soest. In 1931 werd deze straat omgedoopt is tot Koninginnelaan. Als openingshandeling werd koningin-moeder Emma rondgereden in een open koets. Piets vader was een geroutineerd hoefsmid, hij had een opleiding genoten op de Rijksveeartsenijschool te Utrecht. Het Soester paardenvolk gingen met hun kreupele paarden naar Bosboom. Daarnaast was Piet sr. ook kachelsmid.

Piet jr. zat voor de oorlog samen met Anton v.d. Dijssel bij Scouting Don Bosco in Soest. Hun akela was Suus Rupert van de bekende doktersfamilie. Zij was akela tussen mei 1934 en november 1935.

Omstreeks november 1944 werden de jongemannen tussen 18 en 25 jaar aangewezen voor arbeidsinzet voor het Duitse leger. Ze moesten voor de organisatie Todt een antitankgracht graven in Hoevelaken. De jongens vroegen aan de gemeentesecretaris Batenburg advies over wat te doen en deze vertrouwde de zaak. Hij stuurde ook zijn eigen zoon mee dus durfde de anderen het ook aan. Daar bleek dat de motivatie erg weinig was, Bunschoter jongens kruien met een enkele graszode heen en weer. Later moesten ze ook in Havelte nog aan het werk.

Meer informatie

[vzts_2012_03-herfst-3302.pdf \(reto.media\)](#)

[De Eembode | 28 juli 1925 | pagina 3 - Historische kranten - Archief Eemland \(courant.nu\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 7, 1933 » 1933-07 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 5, 1934 » 1934-05 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no 10, 1935 » 1935-11 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Elisabeth Femia Agatha Wit \(1892-\) | WikiTree FREE Family Tree](#)

[Scouting Don Bosco Soest](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.