



Jan Hendrik Hubert Sassen is geboren op 1 oktober 1876 in Venray. Hij was een zoon van Alphons Lodewijk Eduard Sassen, post-directeur in verschillende plaatsen in Limburg en Noord-Brabant, en Maria Catharina Hubertina Meuwissen. Hij volgde zijn middelbare opleiding aan het St. Aloysiusgymnasium te Sittard. Jan werd pater in de orde der Dominicanen op 23 september 1893. Hij studeerde wijsbegeerte en theologie, onder andere aan de Universiteit

te Freiburg (Zwitserland). In 1906 promoveerde hij tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Hij was bibliothecaris van Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino te Rome, professor in de kerkgeschiedenis aan het Dominicanerklooster in Zwolle en christelijke archeologie aan het Dominicanerklooster in Huissen, leraar aan de R.K. Kerkmuziekschool in Utrecht en moderator van de Katholieke Studentenvereniging St. Franciscus Xaverius te Wageningen

In 1927 ontstond in Utrecht het initiatief om een Katholieke Verkennergroep op te richten. Na overleg met de NPV en de Katholieke kerk werd de groep per 28 februari 1928 als de Charles de Foucauld Groep, Groep 8 der N.P.V. erkend. De heer H.A.C.P "Janus" Oomen werd Oubaas en Pim Froger groepsleider. De eerste periode bestond de groep alleen uit voortrekkers, maar daar kwam al vrij snel verandering in. Er werd in die tijd ook druk gezocht naar een aalmoezenier, Jan Sassen heeft deze functie op zich genomen.

Op 2 oktober 1944 werd Huissen gebombardeerd. Amerikaanse bommenwerpers storten aan het begin van de middag dood en verderf uit over het stadje en de omgeving. Overal vielen slachtoffers en ook de pastorie werd geraakt door een voltreffer. In de kelder hadden onder andere Pastoor-deken Theodorus Johannes van Wijk, pater Jan Sassen en kapelaan van Oosten hun toevlucht gezocht. Van de 11 personen, die in die kelder onder de keuken een schuilplaats hadden gezocht, werden 9 op slag gedood. Deken Van Wijk werd zwaar gewond maar overleed later in de avond. De deken en Professor Sassen werden op 3 oktober in de middag voorlopig naast elkaar begraven nabij de grafkelder van het klooster.

In totaal vielen er 150 slachtoffers. Behalve uit Huissen kwamen ook evacués uit Elden, Nijmegen en Arnhem om het leven. De meeste slachtoffers zijn begraven in het ere-massagraf op



het Genkpark. Het was onmogelijk iedereen in kisten ter aarde te bestellen. Op 2 oktober 1945 werd de deken plechtig herbegraven in het massagraf. De lokale Scoutinggroep is betrokken bij de herdenkingen van het bombardement.

Na het bombardement verlieten de Huissenaren hun stadje.



De Charles de Foucauld groep is in 1995 opgegaan in de Willem de Zwijger groep In Utrecht. De naam 1e Charles de Foucauld is blijven voortbestaan in de Esta-tak van de groep, als de "1e Charles de Foucauld Estar"

### Meer informatie

[1e Charles de Foucauld Groep \(Utrecht\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)

[Genealogie Sassen](#)

[Leidersblad; officiële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1950, no 3, 1950 » 1950-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

Lustrumboek van de 1e Charles de Foucauld Groep Utrecht, 1928 – 1953

[Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld \(knav.nl\)](#)

[‘Huissen in het hart geraakt’; indrukwekkende herdenking bombardement 2 oktober 1944 |](#)

[Lingewaard | gelderlander.nl](#)

[De aanval op tanks die er niet meer waren: het bombardement op Huissen - Omroep Gelderland](#)

[Overlijden Jan Hendrik Hubert Sassen op 2 oktober 1944 te Huissen \(Lingewaard\) » Open Archieven](#)

Foto: Herdenking van het bombardement op Huissen 2 oktober 2019

[Massagraf Gedenkpark](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.