

Hans van Giffen werd geboren op 2 juni 1920 in Magelang, NOI. Zijn vader en grootvader waren apotheker. Vader ging in 1907 naar Indië, als apotheker van het KNIL. Het gehele gezin kwam in 1931 terug naar Nederland en ging wonen in Bussum.

In Bussum is Hans naar de middelbare school gegaan en was actief binnen Scouting. Hij nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937 en daar ontmoette hij Wilhelmiën Maria (Mies) van Doorneveld, Er werd een toneelstuk opgevoerd ten behoeve van gehandicapten en bij één van de repetities zag hij Wilhelmiën voor het eerst. Hans en Mies verloofden in 1937. In 1938 werd hij scoutsleiding bij groep 3, de Gooiberggroep in Bussum. Later werd hij daar Hopman. Mies werd welpenleidster bij deze groep. Hans ging, als eerste van de familie, geneeskunde studeren, in Utrecht. Mies is in de verpleging gegaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij bijna 2,5 jaar, van 1942 tot begin 1945, in Berlijn vanwege de Arbeitseinsatz. Hij werd te werk gesteld in een ziekenhuis en deed volledig artsenvoer, vooral werkte hij op de kinderafdeling. "Probeer gewoon er het beste van te maken, hoe vervelend de situatie ook is." stelde Van Giffen. Hoewel Berlijn pas viel in mei, slaagde hij er begin 1945 in om clandestien terug te gaan naar Nederland. Als je bloeddonor was, kreeg je per donatie van een halve liter een halve dag vrij. Zo spaarde dokter Van Giffen drie vrije dagen... De tocht was heel spannend, in een goederentrein verstoppt. Ze moesten lopen door een weiland omringd met Duitsers. Toen is hij opgepakt door de Amerikanen omdat ze als verraders werden gezien. Hun papieren waren afgepakt dus ze konden niks bewijzen. Uiteindelijk lieten de Amerikanen hen gaan.

Na de oorlog hervatte Hans zijn studie en hij specialiseerde zich als longarts. Hij trouwde in 1947 in Bussum met zijn jeugdliefde Mies.

Hans overleed op 13 januari 2010 te Bosch en Duin.

Meer informatie

[Interview met... \(iungitiunctos.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Hans van Giffen \(13-01-2010\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.